

Het is crisis, wat de klok slaat! De vrede is ver weg.

We gaan van de ene crisis naar de andere. Financiële crisis, bankencrisis, economische crisis en ga zo maar door. En nu de coronacrisis. Crisis duidt op onverwachte omstandigheden. Het zou zo maar verkeerd af kunnen lopen. En hoe dan? En waar loopt het op uit? We hebben het niet meer in de hand. Wat kunnen we er aan doen? Natuurlijk is het goed om ons af te vragen wat we er aan kunnen doen. We hielden van de week biddag voor gewas en arbeid. En we beseffen wel, dat er nog wel koren kan groeien op het land, maar daarmee zijn we er nog niet. In Afrika heeft het in een aantal landen jaren lang niet geregend. Twee jaar geleden ineens wel. En er ging weer wat groeien. Er kon weer geoogst worden, maar nu zijn er de sprinkhanen, die alles kaal vreten. Is dat geen crisis? Het woord crisis is afgeleid van een Grieks woord, dat "oordeel" betekent.

De tegenslagen, de rampen treffen de wereld zo, dat we wel moeten erkennen, dat dit alles een crisis, een oordeel van God is, dat over de aarde gaat. En dat moeten we dan toch ook wel zeggen van het coronavirus. Het is een bedreiging van ons bestaan. Als Gods toorn zich ontlad, dan brengt dat mensen in nood en dood. In 2 Samuel 24 lezen we van drie oordelen, waar David uit mocht kiezen. Hij koos ervoor om in de hand des Heeren te vallen en niet in de handen van mensen. De Heere gaf drie dagen pest. Wat kon Israël er aan doen? Wat kon David er aan doen? Hij kwam tot berouw over zijn zonden. Helpt dat dan in een crisis? We zijn geneigd om maar direct te vragen of er wat aan te doen is en we vragen ons niet af, wat de Heere ermee voor heeft. Dat laatste is nr 1. Wat dan? Wat heeft de Heere ermee voor? Hij bracht David op de knieën. Dat wil Hij met ons ook. Erken, dat wij het ernaar gemaakt hebben. Dat wij Gods toorn over onze wandaden en wangedachten hebben opgeroepen. Jesaja zegt in hoofdstuk 63: we hebben Zijn Heilige Geest smarten aangedaan.... Daarom is Hij ons veranderd in een vijand. Zijn toorn is een reactie op wat wij Hem hebben aangedaan. We moeten niet te snel denken: Hij vergeeft het wel weer. Dat is niet vanzelfsprekend. We moeten beginnen met te zeggen: Heere wij en ons volk hebben U grote smart aangedaan. Ik las ergens: de helft van ons volk is behept met bijgeloof. En wij? Daar doen we de Heere groot verdriet mee. Och Heere wij hebben gezondigd. Wij hebben gedaan, wat kwaad was in Uw ogen. En daarom hebt U ons in deze (corona)crisis gebracht.

Zeker mogen we dan ook verder gaan en de Heere smeken of Hij ons nog genadig wil zijn en of Hij ons wil bekeren, zoals Hij dat ook met David heeft gedaan, na-

dat hij het volk geteld had. Lieve mensen, dat is het wat de Heere ook wil. Dat is het wat Hij ook met deze crisis bedoelt. Hij wil ons niet in het verderf storten, maar Hij wil ons zalig maken. En dan mag je geloven, dat de Heere graag vergeeft en dat Hij iedere zondaar, die tot Hem komt en Hem om genade bidt, ook genade zal geven en vergeving van onze zonden. Zeker, maar in 2 Samuel 24 staat ook, dat er 70.000 mensen aan de pest zijn bezweken. Dat gebeurde, nadat David tot berouw was gekomen. Het is dus niet zo, dat wij bij iedere crisis wel kunnen denken: als wij nu maar de Heere aanroepen en Hem smeken om Zijn genade, dan komt het wel weer goed. Het kan zijn, dat we nog wel door een diep dal moeten. Het kan zijn, dat er nog heel veel mensen aan het virus zullen bezwijken. Kijk maar naar wat er in Italië en in de rest van de wereld gebeurt. Zeker we mogen de Heere aanroepen en Hem smeken of Hij Zijn oordeel af wil wenden van ons en van ons volk. Als wij maar bedenken, dat Hij niks aan ons verplicht is. Maar zegt u, Hij laat Zich toch verbidden? Ja daar mag je op pleiten. Dat deed de Heere ook meer dan eens in Israël. Dat deed Hij ook in 2 Samuel 24. En daar wees Hij het altaar aan en het offer tot verzoening. Er moest een offer worden gebracht. Ja daar heeft de Heere Zelf voor gezorgd. Hij bracht Zijn eigen lieve Zoon in de allergrootste crisis, die er bestaat. Hij moest Gods toorn dragen tegen onze zonden. En toen Hij die gedragen had, heeft Hij die gestild en de crisis overwonnen. Zo komen wij door de crisis heen en niet anders. De regering neemt maatregelen om het virus in te dammen en de crisis te beteugelen. En het is goed, dat wij daarnaar luisteren en ook zelf maatregelen nemen, maar dat is niet genoeg. De schop moet een spade dieper in de grond om het onkruid te verwijderen. David moest het offer brengen op de dorsvloer van Arauna, dat is op de berg Moria, waar Abraham zijn zoon had moeten offeren en waar later het kruis van Golgotha heeft gestaan en God Zelf zorgde voor een Lam tot het brandoffer en zo is en wordt de hitte van Gods gramschap geblust en worden wij verlost. Om Jezus' wil. Zalig zijn allen, die de Heere aanroepen en zich tot Hem bekeren. En die volharden zal tot het einde, die gaat ook door de laatste crisis heen en die mag daar komen, waar geen enkele crisis ons meer treffen zal. Waar alles vrede is wat de klok slaat. De klok van het laatste uur. Wie door het geloof op Jezus ziet, die mag het hier al uit jubelen: Hij komt, Hij komt om de aarde te richten. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog.

ds.J.Blom