

Nieuwsbrief, 20 maart 2020

Beste gemeenteleden, broeders en zusters,

Wij leven op dit moment in bijzondere tijden. Het zijn ook onzekere tijden en we weten vandaag niet wat ons morgen te wachten staat. Wij beleden dat altijd al, maar in deze tijd van Corona is dat meer dan ooit duidelijk geworden in heel de maatschappij. Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen, ook als het gaat hoe we als gemeente met elkaar communiceren. Daarom hebben we als bestuur besloten om wekelijks een nieuwsbrief te doen uitgaan naar de gemeente. In het vervolg van deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Kerkdiensten

Vorige week zaterdag hebben we als bestuur besloten om een mail te doen uitgaan m.b.t. de diensten van afgelopen zondag. Er is gevraagd of de mensen die tot de kwetsbare groepen behoren thuis te blijven. Deze oproep heeft erin geresulteerd dat in beide diensten ongeveer 40 mensen aanwezig waren. Ruim onder de maximaal 100 die door de overheid nu wordt toegestaan. Ook is er door veel gemeenteleden thuis meegeluisterd. Op zich heeft deze oproep dus goed gewerkt.

Intussen gaan de ontwikkelingen rond het Coronavirus door. Elke dag worden er meer mensen ziek. Elke dag overlijden er ook meer mensen aan het virus. Dat legt ook een grote verantwoordelijkheid op ons als bestuur. Die verantwoordelijkheid voelen wij ook zwaar drukken. Afgelopen woensdag heeft het bestuur hier met elkaar over gesproken en ons de vraag gesteld of het verantwoord is om de zondagse diensten te blijven beleggen. De moeilijke vraag is hoe het vertrouwen op de Heere en de eigen verantwoordelijkheid zich tot elkaar verhouden. Uiteindelijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij in afhankelijkheid van de Heere en vertrouwen in Hem toch ook moeten doen wat in ons vermogen ligt om de verspreiding van dit gevaarlijke virus af te remmen. We zijn ook tot de conclusie gekomen dat ons kerkgebouw niet geschikt is om een groep van ongeveer 40 mensen voldoende verspreid in één ruimte te laten zitten zodat besmetting voor de hand ligt als er iemand met het virus aanwezig is. En ook in de hal staan we bij het pakken van de jassen veel te dicht bij elkaar. Dit heeft ons met veel pijn en moeite doen besluiten om de zondagse diensten voorlopig alleen te beleggen met de predikant en het bestuur en deze diensten uit te zenden. Vanaf aanstaande zondag 22 maart zijn er dus kerkdiensten aan de Liezeweg zonder kerkgangers. Wij beseffen dat dit voor het ene gemeentelid een beslissing is die misschien wel te laat genomen is en een ander zal het te vroeg of geheel overbodig vinden. Voor ons weegt de verantwoordelijkheid die we in deze hebben voor de gezondheid en levens van u zwaar.

Het was een moeilijke en pijnlijke beslissing voor ons en we hopen dat u als leden ons in deze moeilijke tijden, waarin je pas achteraf weet of je de juiste keuzes hebt gemaakt, wil blijven steunen.

Er komt veel op ons af. Ook de vraag hoe je het gemeentelieven zoveel mogelijk kunt laten voortgaan. Dit zal dan vaak in een andere vorm zijn dan tot nu toe was omdat we niet bij elkaar kunnen komen.



Volgen van kerkdiensten

Het is van groot belang de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. De apostel Paulus wijst daar met nadruk op. Dat het nu niet verantwoord is om kerkdiensten te beleggen wil nog niet zeggen dat we de aanwijzing van Paulus niet op kunnen volgen. Wij roepen eenieder op om via Internet de diensten van onze gemeente mee te beleven.

Kerkblad

De verspreiding van het kerkblad vindt normaal gesproken plaats door deze in de hal achterin de kerk neer te leggen. Daarnaast krijgen enkele gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen komen deze via de post bezorgd. Omdat deze manier van verspreiden nu niet werkt en wij de kosten beperkt willen houden (met de post versturen brengt kosten met zich mee) zullen wij het kerkblad de komende tijd verzenden via de e-mail.

Bijbelkringen en catechese

Zoals velen van u al gemerkt hebben zijn de bijeenkomsten van de Bijbelkringen tot nader bericht gestopt. U begrijpt de redenen daarvoor wel.

Sacramentsdiensten en belijdenisdienst.

De sacramentsdiensten worden voorlopig ook niet belegd. Doopdiensten stellen we uit totdat bijeenkomen weer verantwoord is. Laten we hopen en bidden dat we de volgende avondmaalsdienst weer bij elkaar kunnen komen.

Over de belijdenisdienst hebben we nog geen beslissing genomen, deze ligt nog wat verder weg in de toekomst. Nu wij nog geen week vooruit kunnen kijken lijkt het niet zinvol daar nu al iets over te besluiten.

Aftreden broeder J.G. Koen

Broeder J.G. Koen heeft aangegeven dat hij zijn taken als secretaris en kosterstaken per direct neerlegt. Dit is om persoonlijke redenen. Vanaf deze plaats willen we Jacob en ook Jannie van harte bedanken voor het vele, vele werk dat zij in de afgelopen jaren voor ons hebben gedaan. Eigenlijk moeten we zeggen: voor de Heere en Zijn dienst hebben gedaan. Wij hebben gemerkt dat het werk dat zij deden ten diepste uit liefde tot de Heere werd gedaan. Wij zijn blij dat onze broeder ook een aantal taken wel kan en wil blijven doen. Hoe hier invulling aan wordt gegeven hoort u nog van ons.

Normaal gesproken geven we bij het afscheid van een bestuurslid daar aandacht aan na een kerkdienst. Dat is nu door de coronacrisis niet mogelijk. We willen later kijken hoe we dit verder invulling kunnen geven.

Dit neerleggen van de taken betekent wel dat er ook een fors aantal taken verdeeld moeten gaan worden over de andere bestuursleden. U wordt nog geïnformeerd hoe we het een en ander gaan verdelen voor de periode dat er nog geen nieuw bestuurslid is.

Wat betreft de voorbede en dankzegging kunt u verzoeken daartoe mailen naar de afzender van deze nieuwsbrief of telefonisch contact opnemen met een bestuurslid of de dominee.

Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht



Daarnaast moet er gezocht gaan worden naar een bestuurslid om het bestuur weer volledig bezet te krijgen. Wij vragen u om rond te kijken naar een broeder die u geschikt acht om in het bestuur een plaats in te nemen. De statuten zeggen dat 5 leden van de gemeente een ander lid kunnen voordragen bij het bestuur om deze verkiesbaar te stellen. Daarnaast kan ook het bestuur een broeder verkiesbaar stellen. Wilt u deze zaak ook brengen in het gebed bij de Heere. Vraagt u zich ook af voor het aangezicht van de Heere of u bereid bent om, als de vraag naar u zou komen om zich beschikbaar te stellen voor het bestuur, deze taak dan op u te nemen.

Overigens vereisen de statuten dat een bestuurslid gekozen wordt in een schriftelijke stemming tijdens een ledenvergadering. U begrijpt dat het beleggen van een ledenvergadering nu ook moeilijk ligt door de Corona uitbraak. Ook wat deze vergadering betreft kunnen we nu nog niet zeggen hoe e.e.a. gaat lopen.

Algemeen

Zoals u ziet zijn er veel zaken waaraan gedacht moet worden en geregeld moeten worden. Er zal echt weleens iets niet helemaal goed verlopen of vergeten worden. Spreekt u ons daar gerust op aan. En ook ideeën zijn van harte welkom. Het is een moeilijke tijd en wij hebben naast de Heere ook elkaar nodig. De Heere heeft ons aan elkaar gegeven om elkaar te steunen. Laten we dat dan ook doen in Woord en daad. En in gebed!

Namens het bestuur,

C.D. van Halum,

Voorzitter.